

# Digitale Nieuwsbrief Juli 2015

Pelgrimshoeve Kafarnaüm  
Servatiusstraat 11  
5512 AJ Vessem

[info@pelgrimshoevekafarnaum.nl](mailto:info@pelgrimshoevekafarnaum.nl)  
[www.pelgrimshoevekafarnaum.nl](http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl)



---

## Voorwoord

Door: Br Jan Klein Overmeen

De zomer is er. Het weer prachtig. Soms wat erg warm maar dat went ook. De laatste tijd is er veel gebeurd rond onze pelgrimshoeve. Het dak is eraf geweest. Het asbest is gesaneerd er is isolatie aangebracht en de tuimelramen zijn vernieuwd. Dit alles binnen de geplande tijd en uitgevoerd door Timmerbedrijf Bosch. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zal het hele karwei wel zo goed als geklaard zijn.

Dan ziet onze hoeve, die dit jaar zijn 100 jarig bestaan viert, er weer netjes uit.

In deze tijd is het over het algemeen wat rustiger op de pelgrimshoeve. Vele mensen zijn met vakantie. Even weg uit de sleur van alle dag.

In de maand augustus zullen de statuten van de stichting de notaris passeren. In september zullen we in drie dagen vieren dat de congregatie van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes het beheer van de hoeve overdraagt aan het stichtingsbestuur. Het belooft een mooi weekend te worden. De voorbereidingscommissie is volop in beweging om deze dagen te laten slagen.

Ongetwijfeld hoort u hier nog meer van. Ik hoop u op één van die dagen te mogen ontmoeten.

Ik wens u allen een fijne zomer toe. Hartelijke groet.

## Overdracht beheer van broeders naar vrijwilligers

Door: Jac Naus

In juli 2010 schreef ik als voorzitter/secretaris van de pelgrimshoeve een lijvig stuk met de naam: "Realisatie van het driejarigenplan, ten behoeve van het kapittel van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes". Daarin stond o.a. de wens om een groep vrijwilligers bij elkaar te zoeken die het gastheerschap zou gaan overnemen van broeder Fons. Maar ook de intentie om samen met enthousiaste mensen "de goede werken" van de broeders voort te zetten. Dat zou dan moeten gebeuren door iedereen die te gast is, bewust te maken van zijn of haar levensweg. Ook zou de stuurgroep van vier personen moeten worden uitgebreid en tot een officieel bestuur moeten worden gevormd. Nu, vijf jaar later, is het dan zover! Vele vergaderingen later. Ruim 100 vrijwilligers doen mee als lid van een werkgroep, als gastheer of gastvrouw, als bestuurder. Onze organisatie is vernieuwd en de gebouwen zijn door de verhuurder, de congregatie, aangepast aan de eisen van deze tijd.

Tijd om aandacht te gaan besteden aan deze overdracht. Zoals Br. Jan Klein Overmeen al schreef, de statuten van de stichting zullen in augustus bij de notaris passeren. Het nieuwe bestuur is aangezocht en zal gaan bestaan uit de volgende personen: Voorzitter: Jan van Gisbergen, secretaris: Mien Vermeulen, penningmeester: Frank Bosman, leden Br. Jan Klein Overmeen, Jack Wilting en Adri Brooijmans.

Deze overdracht en het aantreden van het bestuur zullen gevierd worden gedurende drie dagen in september. Voor vrijdag 25 september worden alle vrijwilligers en oud-vrijwilligers uitgenodigd. Op deze ontmoetingsdag zal het bestuur zich persoonlijk voorstellen. Er wordt een nieuw log gepresenteerd en een nieuw gastenboek. Een beeld van Jack Wilting wordt onthuld. Ervaringsverhalen worden verteld.

Op zaterdag 26 september worden 's middags gasten uitgenodigd. Besturen en directies van verenigingen, instanties, bedrijven, congregaties, projecten, scholen en overheidsinstanties en mensen uit de pelgrimswereld krijgen daarvoor een uitnodiging. Ons bestuur en onze werkgroepen zullen zich daar o.a. presenteren. De historie van onze hoeve, die dit jaar 100 jaar bestaat, zal uit de doeken worden gedaan. Gasten worden rondgeleid.

Op zondag 27 september houden we een open dag voor jong en oud. Via persoonlijke uitnodigingen en via de plaatselijke en regionale pers, zullen we **iedereen** uitnodigen. Weer zullen de werkgroepen zich presenteren, rondleidingen worden gegeven en de jeugd wordt vermaakt met schminken en spel op het luchtkussen.

Voor zo'n open dag zijn veel vrijwilligers nodig. Heeft u tijd, mail dan naar onze secretaris: [mien.vermeulen@gmail.com](mailto:mien.vermeulen@gmail.com)

## Bijzondere gasten

Door: Jac Naus

Een gezin van vijf personen bezoekt onze pelgrimshoeve. Vader, moeder, drie kinderen. De familie Bleumink uit Boxtel. Zij zijn op weg op de camino. De jongste (4 jaar) slaapt al vroeg bij mama, nadat ze een hele dag gelopen hebben. De gastvrouwen hebben gekookt. Papa zit met de twee oudste een potje te kaarten. "Hebben jullie al een pelgrimsstok? En hebben jullie al gehoord van de Jacobsschelp?", vraag ik. Na een kort gesprek hang ik beide tieners een schelp om en geef ze allebei een stok, die Tim en Ivi Huijsmans in de hoeve hebben achtergelaten. Ik vertel over deze twee bijzondere jonge mensen, aan wie de stok heeft behoord. ([www.reddearde.org](http://www.reddearde.org)) Hans schrijft na enkele dagen het volgende mailtje: "Hierbij zoals beloofd een bericht naar aanleiding van ons bezoek aan de pelgrimshoeve met ons gezin, afgelopen week. De kinderen vonden de schelp en de staf (van de 2



Limburgse 'wereldverbeteraars') erg bijzonder, en hebben er de volgende wandeldag de hele tijd mee gelopen - nogmaals heel hartelijk bedankt. Een heel bijzonder gebaar! Ik heb de site van Tim en Ivi bezocht; inderdaad indrukwekkend wat zij inmiddels al hebben gedaan! Nogmaals bedankt voor de gastvrijheid!"

### **Anders pelgrimeren met de jeugd.**

door Rosalie Vriens

Een opmerking van een pedagoog heeft mij tijdens mijn loopbaan twintig jaar geleden aan het denken gezet: "Een leerling leert meer en beter van een medeleerling dan van de docent. Ze spreken elkaars taal! "

Bij een groep leerlingen uit Diessen deed zich het volgende voor: onverwachts kreeg ik een extra begeleider van de loopgroep Diessen erbij. De leraar vroeg om de groepsindeling niet te veranderen en of ik met hem mee wilde lopen, omdat hij nog geen ervaring had met pelgrimeren.

Ik vertelde onze vier leerlingen wat de bedoeling van een kaartje was. Wat volgde: een flinke discussie van twee en nog eens twee leerlingen met elkaar. Als ze uitgepraat waren vroegen ze een volgend kaartje. Ook de leraar stond stomverbaasd, dat de leerlingen zo geconcentreerd met elkaar praatten. Ze vroegen om nog meer kaartjes, maar die had ik niet. Ze gaven aan dat ze dat jammer vonden.

Soms denken wij als begeleiders dat wij zelf de belangrijkste mensen zijn tijdens het pelgrimeren met de jeugd. Het gaat er om dat de volwassenen-in-opleiding leren van het pelgrimeren.

Ze leren om naar elkaar te luisteren! Een belangrijke ervaring voor hun verdere leven. En een belangrijke ervaring voor ons.

### **Pelgrimsreunie 28-29 maart 2015.**

Door: Sjef van der Kallen en Toine Martens.

Via een deelneemster aan een pelgrimsweekend in het eerste kwartaal van 2014 was de vraag binnengekomen, of het mogelijk was om in de pelgrimshoeve een reunie-weekend te organiseren, met 13 deelnemers. Gevraagd werd om niet een formeel reunie-weekend met constante begeleiding, maar echt een eigen weekend. Na overleg met de algemeen coördinator Adrie Brooijmans en in overleg met de gastheren Sjef en Toine werd de vraag gehonoreerd.

De mensen uit de groep hadden elkaar in wisselende samenstellingen in april/mei van het afgelopen jaar allemaal ontmoet op de camino Francès. Tijdens die camino onstond het idee bij een aantal mensen om in het voorjaar van 2015, op een geschikte plaats, bij elkaar te komen. Omdat de pelgrimshoeve in Vessem voor hen de voorkeur had, zijn wij de verdere afspraken gaan maken met enkele mensen van de groep. Omdat een van de groepsleden uit Engeland kwam, besloot de groep om Alan op zaterdag 28 maart te verwelkomen op het vliegveld Eindhoven. De auto's van de deelnemers werden achtergelaten op de parkeerplaats van het vliegveld en de groep is gaan wandelen richting Oerle. Daar hebben de mensen, in een plaatselijke restaurant, een heerlijke lunch gebruikt. Om 17.30 uur kwam de groep moe, nat maar voldaan aan op de

pelgrimshoeve. De kachel in de huiskamer was al goed op temperatuur en de groep werd door ons met koffie en thee ontvangen. Broeder Fons van de Laan was aanwezig en heeft de mensen, op de voor hem persoonlijke wijze, welkom geheten. Na de oprissing en het in orde maken van de kamers werd om 19.30 uur het heerlijke pelgrimsdiner geserveerd. Na de gezamenlijke afwas heeft de groep zich teruggetrokken in de huiskamer en onder het genot van een heerlijk glaasje werden de diverse foto- en filmpresentatie's getoond. Wij werden daar van harte bij uitgenodigd en het werd ook voor ons een bijzondere avond. Vooraf hadden we met de groep afspraken gemaakt over een aantal logistieke zaken en



afgesproken dat we uiterlijk om 01.00 uur naar bed zouden gaan. Dit alles verliep in een bijzondere prettige sfeer. We spraken af om op zondag om 09.30 uur te onbijten. Na het uitgebreide onbijt regende het. Het merendeel van de groep mensen besloot om toch te gaan lopen om Alan terug te brengen naar het vliegveld. Toine heeft de wandelaars via de bekende route langs het Kleine en Grote Meer naar de "Bosschuur" begeleid. Daar was de koffie bruin en werden we hartelijk ontvangen. We hebben afscheid van elkaar genomen en de groep is verder gelopen naar het vliegveld. De mensen hebben in het pelgrimsregister hun ervaringen van het weekend opgeschreven. Daar werden wij wel even stil van. Het gaat te ver om woordelijk de opmerkingen op te schrijven, maar enkele willen wij u niet onthouden.

*"Broeder Fons heette ons welkom en sprak over het "wij" gevoel. Dit weekend met zijn allen was ook echt een "wij"gevoel. Heerlijk thuiskomen, verder praten waar je gebleven was. Het regent buiten maar binnen schijnt de zon. Mooie ervaring een Nederlandse herberg.-Dank voor jullie gastvrijheid."* Ook wij waren moe maar voldaan en hebben genoten van de openheid en vriendschap van de groep.

### **Extreem warm weer na een lange koele lente.**

Door: Joost Piggen

We schrijven vandaag 17 juli en het is weer behoorlijk warm. Onze buitenthermometer geeft 28 graden aan (in de schaduw). Bovendien staat er erg veel wind, waardoor de atmosfeer weer erg droog aanvoelt. Het gevolg hiervan is dat de regen die de afgelopen dagen is gevallen weer snel verdampt. Maar gelukkig hebben we gieters, tuinslangen en regeninstallaties, hoewel ik wel vind dat er met name in de landbouw wel erg snel wordt beregend.

Nu terug naar onze tuin op Kafarnaüm. We hebben er afgelopen maandag weer met een ploegje in gewerkt en dat is te zien. De borders zijn geschoffeld en links achter in de tuin bij het fruithoekje is gewied, geschoffeld en geharkt. En in de fruithoek hangen de frambozen te rijpen en smaken heerlijk. Ook de vogels weten dat inmiddels en pikken dus regelmatig geen graantje weg maar een framboos. Maar dit past natuurlijk weer prima in onze Franciscaanse visie. Er is nog meer fruit geplant, zoals aalbessen, kruisbessen en doornloze bramen. Ook dragen de diverse notenbomen weer de nodige vruchten. Dus ondanks de koele lente belooft het een zomer te worden met veel vruchten.

Wie aan deze vruchtzetting hebben bijgedragen zijn ook onze bijen. Met onze bijen bedoel ik natuurlijk de bijen van onze imker Heino, die inmiddels al een aantal liters honing heeft geslingerd. De honing ziet er prima uit en is te koop op de hoeve.



Naast het schoffelen, harken en wieden hebben we ook nog wat kleur in de tuin

gebracht. De nodige bloembakken en schalen zijn gevuld met geraniums en in de borders zijn zaaibegonia's geplant. Kortom, het ziet er op z'n zomers uit. En bent U de komende tijd aan de beurt om gasten te mogen ontvangen op Kafarnaüm, denk dan ook bij droog weer aan de perkplanten en aan de vele vogels, want onder de pergola zijn 2 drinkschalen geplaatst.

Tot slot wens ik U, ook namens de andere tuinmannen en tuinvrouwen een mooie lange zomer met veel pelgrimsgasten. En komt u op Kafarnaüm geniet dan van de mooie tuin.

### **Luisteren is meer dan een ervaring**

Door: Rosaliek Vriens

In dit voorjaar ben ik de Via de la Plata gaan lopen.

Ik vertelde de leerlingen van Hoogeloon dat ik van mijn lange wandelingen steeds iets leer: Nu heb ik het volgende geleerd: Elke clown heeft een traan. De witte clown Pierrot heeft zelfs een zwarte traan op zijn gezicht getekend. Je moet blijven luisteren naar een clown, naar een cabaretier die heeft zijn publiek nodig om zijn levensweg te gaan. Hij of zij heeft iets belangrijks te vertellen.



Een les voor jullie op school:

Jullie moeten blijven luisteren naar een drukke leerling in de klas. Die heeft aandacht nodig. Die heeft jullie nodig om weer op de juiste weg te komen.

Mijn ervaring dit jaar:

Van de eerste tot de laatste dag kwam ik steeds twee Duitssprekende vrouwen tegen. Ze liepen sneller dan ik, en telkens als ik aankwam begon één van die twee te gieren van het lachen, zoals pubermeisjes dat kunnen. Ze was wel 65 jaar! Ze viel zelfs een keer uit haar bed van het lachen.

De laatste week vertelde ze me dat ze in haar slaapzak had gehuild, omdat we na Santiago afscheid moesten nemen. Zij ging terug naar Griekenland, waar ze afgelopen

jaar de Olympus, die 3000 meter hoog is had beklommen. Daar had ze op een julinacht 's nachts gedanst als muze voor de Griekse goden.

Ze vertelde pas in die laatste week wat ze had meegemaakt. Het uitbundig lachen met mij had haar enorm geholpen om de verliezen in haar leven te verwerken.

Dus jongens wat kun je hier van leren:

Als in de brugklas meisjes om 'niets' beginnen te lachen vragen ze al jullie aandacht. Ze smeken door veranderende hormonen dat jullie naar hen luisteren en blijven luisteren.

Een spontane jongensreactie: volgens mij zijn enkelen er al mee begonnen!

Voor onze pelgrimstocht naar Vessem:

Om te leren luisteren werken we onderweg bij het pelgrimeren met kaartjes!

Goed kunnen luisteren helpt ons later in ons werk, vriendschappen, huwelijken, relaties ouder-kind.

### **Oproep redactie nieuwsbrief**

Door: Jac Naus

Alleen een nieuwsbrief in elkaar zetten gaat nog wel, als dat enkele jaren duurt. Maar op den duur heb je behoefte om met iemand anders te overleggen hoe verder te gaan met deze nieuwsbrief. Natuurlijk word ik geholpen door de coördinatoren van de werkgroepen, die regelmatig kopij insturen. Natuurlijk worden de teksten door Rosalie en/of Betsy gecorrigeerd. Maar dan nog!

Wat moet er in staan? Hoe bericht je de achterban? Welke personen trek je aan om iets te schrijven? Kunnen we vernieuwen?

Wie wil mij gaan helpen om voortaan deze nieuwsbrief in elkaar te zetten? Dus om samen de redactie te vormen. Mail me!

### **Een bijzonder project.**

Door: Adri Brooijmans

Een bijzonder project "anders bekeken" houdt een try-out weekend op in Vessem. Alvorens deze groep van vijf mensen met een visuele of visueel-auditieve beperking met een goed ziende buddy in Spanje een pelgrimstocht naar Santiago lopen, willen zij samen een start maken op de pelgrimshoeve. Tijdens de kick-off in het Muzieum in Nijmegen zijn de pelgrimspassen uitgereikt door Lidwine en Adri. In het weekend op Kafarnaüm zal hun start bevestigd worden met de stempel van de pelgrimshoeve. Bijzonder te horen hoe gedreven de hele groep uitziet naar hun pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. In een volgende nieuwsbrief horen jullie er vast meer over.

## Gastheren en gastvrouwen in de komende periode

Week 29 André en Ginie v.d. Berg	Week 36 Herman Bevers en Ans van Paasschen
Week 30 Annemieke Lamers en Babs Oosterwijk	Week 37 Edith Elzenga en Rietje Noordsij
Week 31 Mariëtte en Gijs Mettler	Week 38 Hetto en Marian Woudstra
Week 32 Johan v.d. Boom en Arie v. Boekel	Week 39 Optie Pauline en Maaike
Week 33 Annemieke Lammers en Adrie van 't Westende	Week 40 Monique Cayaux en Lies Wooning
Week 34 Frans en Betsy Berkers	Week 41 Edith Elzenga en Piet Bongaerts
Week 35 André en Ginie v.d. Berg	Week 42 Narda en Ad v.d. Boogaard
Week	Week

### Kopij nieuwsbrief

We willen deze nieuwsbrief viermaal per jaar uitbrengen: januari, april, juli en oktober. De kopij kan voor de 15<sup>e</sup> van de maand worden ingestuurd naar

[info@pelgrimshoevekafarnaum.nl](mailto:info@pelgrimshoevekafarnaum.nl) of [jjmnaus@gmail.com](mailto:jjmnaus@gmail.com)

### Aan- of afmelden van de nieuwsbrief

Kent u iemand die onze nieuwsbrief graag zou willen ontvangen? Mail ons dan! Afmelden kan ook via [jjmnaus@gmail.com](mailto:jjmnaus@gmail.com)

