



Nieuwsbrief April 2016

Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm

Een pleisterplaats om tot innerlijke rust te komen

Voorwoord

Door: Jan van Gisbergen - voorzitter



We zijn allemaal vrijwilligers. Allemaal hebben we onze taak op Kafarnaüm, allemaal zijn we een deel van het raderwerk. Laten we er trots op zijn dat op ons vertrouwd kan worden en dat we ons deel van het werk goed verrichten. We proberen dit te doen in de positieve sfeer die we op de camino ervaren hebben. Zodoende kunnen we die sfeer in Vessem ook weer even inademen. Dat is belangrijk.

Gemoedelijkheid past bij die sfeer. En bij gemoedelijkheid past een lat die niet te hoog ligt. Dan blijft het leuk voor iedereen. Iedereen heeft kwaliteiten en sterke kanten. Laten we daar met z'n allen gebruik van maken, zonder te verwachten dat het perfect moet zijn. Die laatste stap van goed naar uitmuntend kost immers erg veel energie en tijd.

Wij zijn vrijwilligers, geen professionals. We doen onze taak goed en betrouwbaar. En dat is goed genoeg. Toch?

Rabo Kanjerprijs en clubkasactie

Door: Mien Vermeulen: secretaris

De Rabobank stelt dit jaar € 125.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne! Leden van Rabobank de Kempen ontvangen een persoonlijke kaart en mogen 5 stemmen uitbrengen waarvan 2 op een vereniging. Pelgrimshoeve Kafarnaüm heeft zich dit jaar als stichting ook kunnen inschrijven.

Stem nu op uw favoriete club! Van woensdag 6 april t/m maandag 30 april 2016 kunnen de leden hun stem uitbrengen op ruim 300 clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Ook hebben we ons project: 'Pelgrimeren voor de jeugd' aangemeld voor de KempenKanjers. Clubs die met het bedrag uit de Rabobank Clubkas Campagne het meest bijdragen aan een betekenisvol maatschappelijk bestedingsdoel dingen mee naar de KempenKanjers. Negen clubs die dit doel combineren met een

originele manier waarop ze er aandacht voor vragen worden genomineerd. Een jury bepaalt welke drie clubs er met de KempenKanjers van elk € 2.500 vandoor gaan. De andere zes genomineerden ontvangen elk € 250. Verenigingen kunnen vóór 1 mei hun motivatie -met promotiemateriaal- mailen naar communicatie.dekempen@rabobank.nl. De winnaars worden eind mei tijdens de Grote Finale Avonden bekend gemaakt.

Van het bestuur

Door: Adri Brooijmans

Vanaf het voorjaar 2015 heeft Gijs Mettler de planning van de pelgrimsweekenden op zich genomen. Hij is er in de loop van het jaar achter gekomen dat het behandelen van de mails, de vragen van de aanmelders en het verwerken van de nodige informatie toch meer tijd kost dan hij vooraf had voorzien. Gezien zijn drukke vrijwilligersbestaan heeft hij keuzes moeten maken. Hij heeft ons, als begeleiders, aangegeven dat hij dit komend jaar (tot voorjaar 2017) de planning nog wil doen en daarna stopt hij er definitief mee

Administratie Pelgrimsweekenden

De administratie voor de pelgrimsweekenden omvat de volgende onderdelen.

1. Registratie aanmeldingen
2. Versturen van bevestiging
3. Beheren van archief rond de aanmeldingen, vragen, contacten en dergelijke.
4. Het sturen van de digitale stukken en foto's van de weekenden aan de deelnemers achteraf, gebeurt door een van de begeleiders, met cc aan administratie.
5. Week vóór een voorbereidings- of terugkomweekend een overzicht van deelnemers sturen naar de begeleiders en pelgrimshoeve. (met alle gegevens en kamerindeling)
6. Deelnemen aan het overleg rond de pelgrimsweekenden.
7. Vragen over de weekenden, zoals van aspirant deelnemers, doorsturen naar begeleiders. Deze sturen bij antwoord een cc naar andere begeleiders en administratie.
8. Beheer van zaken als data op website, na vaststelling in het overleg.
9. Het versturen van publicaties e.d. naar genootschap en andere partijen, inhoudelijk verzorgd door de begeleiders.
10. Uitnodigingen voor terugkomweekend rondsturen in juni/juli.
11. In overleg afspraken maken rond PR en deelname aan landelijke bijeenkomsten NGSJ en andere pelgrimsactiviteiten.

Inhoudelijke zaken rond de weekenden worden door de begeleiders verzorgd.

Hierover vindt afstemming plaats tijdens de overlegmomenten ongeveer tweemaal per seizoen. Spoedzaken kunnen via mail/telefonisch worden afgehandeld. Hierna wordt er in het overleg geëvalueerd.

Aanvullend op pelgrimsweekenden:

Als het aantal aanmeldingen meer dan twaalf zijn voor een weekend (max. 12) is, er in eerste instantie de volgende weekenden aangeboden. Daarna wordt er overwogen of er nog meer weekenden worden gepland.

Voor het terugkomweekend geldt dat als hiervoor meer aanmeldingen komen we gelijk een extra weekend gaan plannen.

Ook is het zo dat de deelnemers van het afgelopen seizoen in juni/juli een uitnodiging krijgen, via de bekende mailadressen in BCC, voor het terugkomweekend.

P.R. -coördinator gezocht

Ook zoeken we iemand die de public relations van de Pelgrimshoeve gaat verzorgen. In de werkgroep zitten nu; Jac Naus (coördinator) en Marijke Pouw (p.r.-taken bij bijeenkomsten Genootschap). Jac wil deze taak overdragen. De taak en inhoud kan bij mij worden opgevraagd. Stuur een mail naar adribrooijmans@hetnet.nl

Borstbeeld "Glorieux" behandeld

Door Jac Naus

Br. Jan Klein Overmeen onthulde dit beeld van de stichter van de congregatie van de broeders van "Goede Werken", later de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en ook stichter van de Zusters van Barmhartigheid. Het borstbeeld van Stephanus Modestus Glorieux, stond in de gang van de het noviciaat van de broeders in Dongen en later opgeslagen op zolder. Het stond dus altijd binnen. Via broeder Nico ging het beeld naar een bronsbewerker en kreeg een behandeling, zodat het beeld er niet alleen mooier uitziet, maar ook bestand is tegen de elementen.



Jack Wilting zorgde de voor de verankering, zodat het in de toekomst ook gezekeerd is voor diefstal.

Agenda van de Pelgrimshoeve op de website

Door; Jac Naus

In de "goei kaomer" van de Pelgrimshoeve ligt onze "papieren agenda", waarin alle reserveringen staan. Op maandag worden die ingeschreven, nadat die gemeld zijn

aan mij. Op dit moment doe ik die reserveringen nog, maar dit inchrijven wordt binnenkort overgenomen. Het is de bedoeling dat één persoon de reserveringen inschrijft. We zijn nu begonnen de reserveringen te plaatsen op een maandagenda die te bekijken is via de tab "activiteiten" op de website. Alleen vrijwilligers kunnen via een wachtwoord in die agenda kijken. Heeft u dus reserveringen geef ze dan door aan mij, zo komen ze in beide agenda's!



Pelgrimeren met het Fioretti College uit Veghel

Door: Frans Roijendijk

In het kader van ervaring en beleving van onderwijs is op het Fioretti College de Levo-week al sinds jaar en dag een belangrijk aspect. Deze week vervangt op inhoudelijk vlak het vak Levensbeschouwing in het derde leerjaar en is daardoor ook een verplicht onderdeel van het onderwijs op deze school. Op deze school werkt een docent, die in het verleden op een andere school in contact was gekomen met ons project: "Pelgrimeren voor de jeugd". Binnen het bestuur op het Fioretti College had hij voorgesteld of het niet mogelijk was dat een aantal derdeklassers deel zou kunnen nemen aan deze pelgrimage. Dat was geen probleem en derhalve nam hij contact met ons op om te bekijken hoe we het een en ander vorm zouden kunnen geven. Jac Naus en ondergetekende zijn een dag naar de school geweest om wat zaken op elkaar af te stemmen. Voor ons was het nieuw in die zin dat we nu met leerlingen te maken kregen die toch wel wat ouder waren. De voorlichting moest derhalve in een wat ander jasje gestoken worden. Bij die leeftijdsgroep moet je niet direct gaan



praten over een pelgrimage. We hebben er maar een time-out tocht van gemaakt in de wetenschap dat wanneer je aan de wandel bent er toch het een en ander gebeurt. Samen hebben we op school voorlichting gegeven aan vier klassen. Afdeling Bouwbreed, Consumptief, Voertuigtechniek, Zorg en welzijn. Tot onze verbazing werd ons concept goed ontvangen. De afspraak was dat de leerlingen met de bus naar Middelbeers gebracht zouden worden. Van daaruit hebben we de welbekende pelgrimsroute gelopen over de Landschotse Heide naar Vessem. Het uitgangspunt was identiek aan de tochten die we voor de andere kinderen organiseren. De drie B's staan overeind, bewegen, bewustwording en belangstelling. Ook de programmaonderdelen zijn hetzelfde, alhoewel inhoudelijk er soms toch wat dieper op bepaalde zaken ingegaan kan worden. We hebben schitterende dagen gehad. De jeugd heeft er echt van genoten en de terugkoppeling vanuit de begeleidende leraren geeft ons als begeleiders een goed gevoel. Er waren docenten bij van andere klassen die het betreurden dat niet hun klas was uitverkoren om aan zo'n tocht deel te nemen. Het belangrijkste is echter dat de jeugd het als erg waardevol heeft ervaren en elkaar op deze dag op een heel andere manier heeft kunnen ervaren dan op een normale schooldag. Het ziet er dus naar uit dat dit project voor deze school zeker voor herhaling vatbaar is.

Anne-Marie Leeters neemt afscheid als coördinator pelgrimeren voor de jeugd.

Door: Jac Naus

Anne-Marie, lid van de regio Den Bosch van het Genootschap van St. Jacob, werd enthousiast over het project: "Pelgrimeren voor de jeugd". Ze deed mee en al gauw kwamen haar onderwijskwaliteiten boven-drijven. Ze werd coördinator en in september 2012 begon ze met haar eerste school in De Kempen te pelgrimeren. Met veel enthousiasme en betrokkenheid bij de kinderen en leerkrachten was ze vele malen op weg. Haar laatste coördinatorschap is op 10 mei. Dankbaar zijn we voor haar inzet.



Inmiddels zoeken we iemand de zo'n dagpelgrimage wil coördineren. Gelukkig gaat Edith Elzenga zich dit seizoen inzetten, maar door de toenemende vraag van scholen hebben we behoefte aan meer vrijwilligers m.n. een coördinator.

Verhalendagen in de pelgrimshoeve

Door: Frans Berkers

Al enkele jaren op rij gebruikt de regio Zuidoost-Brabant van het Genootschap de zitkamer van de pelgrimshoeve voor hun "Verhalendagen". Op twee zaterdagdagen in de wintermaanden mogen 6 pelgrims iets over hun tocht vertellen. Ze krijgen daar 20 minuten tijd voor. De kamer zit elke keer vol (30 mensen) die altijd een geweldige ochtend beleven. Hieronder een kort verslag van deze dagen in 2016.

Zowel op 23 januari als op 6 februari zat de zitkamer van Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vesseem weer vol. Op beide dagen hadden zich 6 vertellers gemeld om het verhaal van hun tocht (en) naar Santiago de Compostela of Rome te verwoorden. Ook dit jaar was er weer een jonge pelgrim, die haar verhaal kwam vertellen.

De sprekers moeten in 20 minuten enkele belangrijke onderdelen van hun tocht beschrijven. Dat is best moeilijk omdat er altijd zoveel te vertellen valt. De luisteraars smulden weer van deze bijzondere verhalen. Natuurlijk waren er



veel herkenningsmomenten bij de luisteraars, die ook onderweg zijn geweest. Ontmoetingen op bijzondere plaatsen of met bijzondere mensen spelen toch steeds een hoofdrol in de verhalen (Jacobusmomenten). Van "simpele" dingen als een prentje van een wildvreemde krijgen, een herberg toegewezen krijgen na een uitputtende dag, een eenzame wandelaar ontmoeten, een geliefde vinden. Het verblijf bij het Cruz de Ferro blijft bij velen toch een bijzondere ervaring. En wat te denken van een ontmoeting met "God".

Ook heel praktische zaken kwamen aan de orde. Hoe bijzondere een voorbereiding op zo'n pelgrimage kan zijn: het oefenen om te klimmen: gewoon - tig keer een viaduct op en af lopen. Wat doe je als je voor een trieste gebeurtenis naar huis moet? Wat neem je als fietser mee? Wat doe je als er toch vervaarlijke honden op je pad komen?

Tijdens beide dagen waren er ook opmerkelijke, emotionele ontboezemingen. Enkele vertellers lieten ons het proces van eenzaam naar alleen mee ervaren. Voor een ander was het "wegzenden" vanuit de pelgrimshoeve in Vesseem een bijzondere gebeurtenis. Het "energiesteentje" wat hij toen kreeg, speelt nog altijd een grote rol in het leven van hem en zijn vrouw. Ook de worsteling van

een pelgrim met gevoelens voor een medepelgrim werd op een open eerlijke manier verteld.

Onze dank gaat op de eerste plaats uit naar de sprekers. Zij laten toch een stukje van zichzelf zien in deze verhalen. Ook dank aan de gastheer en gastvrouw van de pelgrimshoeve voor het hartelijk onthaal.

Iedereen ging weer met een goed gevoel naar huis om elkaar misschien bij de volgende verhalendagen weer te treffen.

Voorjaar 2016

Door: Joost Piggen

Het pelgrimsreizen is weer begonnen en de meeste fietsers en wandelaars gaan naar het zuiden.

De meeste van onze broedvogels zijn juist vanuit het zuiden naar het noorden gekomen om een koppeltje te vormen, vervolgens een nest te bouwen en daarna te broeden.

Ook deze vogels noemen we trekvogels. Daarnaast kennen we ook standvogels. Dit zijn vogels die het gehele jaar op dezelfde plaats blijven.

In onze tuin van Kafarnaüm zijn dat b.v. de merel, mus, vink, turkse tortel, bosuil, steenuil en zo zijn er nog veel meer.

In de week voor Pasen waren wij (Elly en ondergetekende) gastpaar op de hoeve. Tijdens een van die dagen hebben wij een heel mooie en bijzondere waarneming gedaan. Terugkomend van het boodschappen doen zagen wij een appelvink. De appelvink is een vrij zeldzame standvogel die zich de laatste jaren gestaag uitbreidt.

Het is een prachtige vogel, lid van de vinkenfamilie, vrij groot en zeer mooi en opvallend gekleurd. Het meest kenmerkend is zijn forse snavel waarmee hij zelfs kersenpitten kan kraken. Hopelijk is deze vogel voortaan regelmatig in onze tuin te zien.

En niet alleen aan de appelvink is te zien dat het lente is, ook andere vogels zijn volop in de weer.

Een koppeltje kauwen doet verwoede pogingen om de in december opgehangen eekhoornkast te kraken om er een kauwengezin in te stichten.

Ook de lenteflora begint de borders te kleuren met tulpen, narcissen, krokussen, boshyacinten.

Maar ook speenkruid, madelief, longkruid en sterhyacinten. Enkele van deze bloeiende planten dienen als goede waardplanten voor de eerste vliegende honingbijen. Want zodra de dagtemperatuur in de buurt van de 12 graden komt willen de bijen naar buiten.



Deze eerste vlucht in het vroege voorjaar wordt ook wel de reinigingsvlucht genoemd. Bijen zijn erg propere beestjes die de ontlasting de gehele winter opsparen en zodra de temperatuur het toelaat de reinigingsvlucht houden. Natuurlijk is het dan prettig als er al wat stuifmeel en nectar te halen valt. Gedurende onze week op Kafarnaüm hebben de bijenvolken van alle kasten goed gevlogen.

Terwijl ik dit stukje zit te schrijven in onze caravan in Zuid-Limburg ben ik er getuige van hoe twee grote bonte mannetjesspechten fel strijden om de gunst van een vrouwtjesspecht.

Maar goed..... terug naar onze mooie tuin, vol bloemen, vogels en insecten. Prachtig niet waar? Echter: een aspect is aan renovatie toe en dat is de pergola. Na heel wat jaren gezichtsbepalend te zijn geweest gaan we een nieuwe pergola maken. Hoe de nieuwe pergola eruit gaat zien, ziet U op bijgevoegde foto.



Van gastheer tot kasteelheer

Door: Hetto en Marianne Woudstra-Thunnissen.

Van gastheer en gastvrouw op de Pelgrimshoeve zijn we overgestapt naar het beheer van een Bed & Breakfast op de "Historische Buitenplaats Den Alerdinck" Een bijzondere locatie. Als je deze gegevens op de computer intypt dan verschijnen er na de roze bruidstaart 3 blokjes van You Tube.

Tik het uiterst linkse aan van de Bed & Breakfast.

De poorten openen zich en je rijdt de oprijlaan op naar ons nieuwe huis.

Het adres is per 01-05-2016, Havenzathe Den Alerdinck, Den Alerdinckweg 1 8055 PE Laag-Zuthem, (Nabij Zwolle) Tel. 0529 - 408105 www.alerdinck.nl

Info@alerdinck.nl

Wij zouden het heel erg leuk vinden als jullie in de buurt zijn en wij jullie een persoonlijke rondleiding kunnen geven op het kasteel, weer een nieuwe fantastische uitdaging en zo zie je maar, als je in jezelf blijft geloven, dan komt alles goed. Een lieve groet voor alle bekenden en van harte welkom!



Wandelproject breidt app uit.

Door: Jac Naus: werkgroep p.r.

Rechts bij de ingang voor onze pelgrimshoeve staat een zuiltje van de VVV. Een app-zuiltje dat te maken heeft met het wandelproject "Beleef de Kempen". Dit project, waarover ik al eerder schreef in onze nieuwsbrief van juli 2014, krijgt nu een uitbreiding.

Met je smartphone in de hand kun je verschillende bezienswaardigheden aandoen. In Vessem hebben ze daar al ervaring mee. Eind mei 2015 ging "Beleef de Kempen" van start als proef. Deze vorm van wandelen slaat aan en is ruim 1500 keer gedownload. Aanleiding om, voor de organisatoren, door te gaan met het project en uitbreiding te zoeken bij de vijf Kempengemeenten: Eersel, Bergeijk, Oirschot, Bladel en Reusel-De Mierden. Pelgrimage is een van de thema's die de toeristen moeten verleiden tot een wandeltochtje met hun smartphone in de aanslag.

www.vessem.info/beleefdekempen en www.eerselwandelgemeente.nl

<http://vessem.info/beleef-de-kempen-pilot>

Een onderdeel van de wandelroutes is de Pelgrimsroute. Het Startpunt en eindpunt: gemeenschapshuis D'n Boogerd tegenover de pelgrimshoeve. Lengte: 10.0 km



Centraal in deze route staat het thema Pelgrimeren. Dit komt onder andere tot uiting door de interessante punten zoals de Jacobushoeve, Pelgrimshoeve Kafarnaüm en het Pelgrimspad. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de andere cultuurhistorische plekken van Vessem zoals de St. Lambertuskerk, de oude pastorie, de tijdelijke klokkengieterij, het oud gemeentehuis en de Kleine Beerze. De route loopt langs de volgende wandelknooppunten:

84 -> 47 -> 87 -> 83 -> 82 -> 33 -> 32 -c- 31 +>
Pelgrimspad/Peerkepad -> 46-> 84

Voor uw agenda

Op zondag 25 september viert de Jacobushoeve haar 25-jarig bestaan. Voor zaterdag 29 oktober nodigt het bestuur de vrijwilligers uit voor een vrijwilligersdag die in het gemeenschapshuis D'n Bogerd in Vessem zal worden gehouden.

Gastheren en gastvrouwen in de komende periode

25/04 - 01/05 Liesbeth de Moel en Corrie Geers	04/07 - 10/07 Riky en Herman Buuren
02/05 - 08/05 Leida en Thieu Ooms	11/07 - 17/07 Gijs en Mariette Metler
09/15- 15/05 Clasina Buijs en Gini/ Adri	18/07 - 24/07 Loes Witteman
16/05 - 22/05 Cay en Ingrid Kuijper	25/07- 31/07 Piet en Waltera Pluim
23/05 - 29/05 Anne Heijnen en Els Koster	01/08 - 07/08 Annemieke Lammets en Lilian
30/5 - 05/06	08/08 - 14/08 Ginie en André vd Berg
06/06 - 12/06 Corrie Feenstra en Tilly Tighelaar	15/08 - 21/08 Sjef en Jose vd Kallen
13/06 - 19/06 Jamaica vd Ploeg en André Gijssel	22/08 - 28/08 Edith Elzenga en Rietje Noordsij
20/06 - 26/06 Frans en Betsy Berkers	29/08- 04/09
27/06 - 03/07 Arie v Boekel en Johan vd Boom	05/09 - 11/09 Loes Witteman en Niko V. Hagen
	12/09 - 18/09 Lies Wooning en Monique Cayaux

Kopij nieuwsbrief

We willen deze nieuwsbrief viermaal per jaar uitbrengen: januari, april, juli en oktober. De kopij kan voor de 15^e van de maand worden ingestuurd.

Aan- of afmelden van de nieuwsbrief: jjmnaus@gmail.com

Dank aan de correctoren: Betsy Berkers en Rosaliek Vriens